

Niet alles is wat het lijkt!

Of: waarom een beursbezoek veel leuker is

Ik mail of spreek soms verzamelaars die mij zeggen: 'Henk, waarom zou ik een beurs bezoeken? Het is vaak een flink eind rijden, het is er druk, ik moet er kosten voor maken. Bovendien kan ik tegenwoordig van achter mijn computer alle aankopen doen die ik wil.'

Mijn antwoord is dan meestal: "Je argumenten kloppen 100%. Maar het is ook leuk om medeverzamelaars te ontmoeten, je hoort op een beurs de laatste nieuwtjes en bovenal: je kunt zelf de biljetten zien die je belangstelling hebben en de kwaliteit controleren." Dat laatste is niet geheel onbelangrijk wat blijkt uit het volgende: Enige maanden geleden werd op de beurs van Valkenburg het volgende 500 gulden biljet verkocht:



Vóór de restauratie

Zoals u ziet, een zeldzaam biljet in een matige kwaliteit. Plakbandresten en twee pongsgaten zijn de grote mankementen. Kort geleden werd echter hetzelfde biljet ange-

boden op eBay.com. Duidelijk is dat het biljet gerestaureerd is. Dit is echter op de foto (bijna) niet te zien en was ook niet vermeld.



Ná de restauratie

Dit is niet de eerste keer dat het mij opvalt dat er op eBay gerepareerde of bewerkte biljetten worden aangeboden. Begrijpt u nu waarom ik medeverzamelaars aanraad om de beurzen te bezoeken?

Henk van Lier